

tekst : W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W. Kerkhof

Heel langzaam wordt het donker in de volkstuin  
Op mijn terrasje doezel ik wat weg  
Zacht hoor ik nog het tsjirpen van de krekels  
En Indië begint achter de heg  
In de verte speelt een Orpheus in de dessa  
De sawa's liggen stil onder de maan  
Ik schrik weer wakker in m'n rotan stoeltje  
Waarom zijn we daar ooit weggegaan ?

Ik wil naar Indië terug, terug naar Weltevreden  
Ik wil naar Indië terug, en een beetje vlug  
Ik wil naar Indië terug het was de Hof van Eden  
Ik wil naar Indië terug

De gordel van smaragd lag voor het grijpen  
De Compagnie zag handel in de Oost  
We hebben er geplunderd en gekneveld  
In Holland nam men nog een bakkie troost  
Die inlanders die waren toch zo aardig  
Waarom dat hebben we nog nooit gesnapt  
We zaten nietsvermoedend aan de nasi  
Toen zijn we d'r met z'n allen uitgetrapt

refr.

Ik zie daar weer het postkantoor van Bandoeng  
En Buitenzorg, een prachtig wit paleis  
Oranje daken, en tuinen vol met bloemen  
Het ligt er nog, het verloren paradijs

refr.

Hallo hier zijn de blanda's  
Terug van weggeweest  
En waar zijn de veranda's  
Zeg goeverneur De Bruin  
Geeft vanavond in zijn tuin een prachtig feest