

tekst : W. Kerkhof, muziek : A. van der Graaf

Wie schuifelt in die loopgraaf rond is dat niet Schele piet
Hij is een oude huursoldaat altijd in 't spergebied
Ja hij verdiende eens zijn geld in 't Vreemdelingen Legioen
Hij is verslingerd aan geweld en hij gaat nooit met pensioen

Hij schiet al zijn patronen af op alles wat beweegt
De Balkan en de Kaukasus die worden schoongeveegd
En elke dag zien wij het resultaat weer op TV
Maar Schele Piet die ziet dat niet en hij zit daar niet zo mee

En altijd is er wel een volkje dat hem nodig heeft
Tot ieder die in 't buurland woont met kogels is doorzeefd
Hij is een hele Piet voor alle kinderen uit mijn straat
Zij doen geen diefje met verlos, zij spelen huursoldaat