

Tekst en muziek: W. Kerkhof

Nooit heb ik heimwee
Alleen verte wee
Schip, auto, vliegtuig, toe neem me toch mee
En zit het tegen, neem ik zelfs de trein
Ik wil nog verder dan waar ik moet zijn

Ik kan het niet helpen het zit in mijn aard
Ik surf zeven mijlen,
Verdwaal in de kaart
Hoe hoger de bergen, hoe dieper de zee
Nooit kan ik te ver gaan ik heb verte wee !

Verte wee
Lonken de sirenen op een eiland overzee
Verte wee
Als ik naar een plaats toe ga zie ik er liever twee
Verte wee
De wereld is een leesmap en ik ben een abonnee
Nooit kan ik te ver gaan ik heb verte wee

Steeds controleren of de atlas wel klopt
Daar achter die heuvels ligt een dorpje verstopt
Ja waar moet dat henen als ik door blijf gaan
"Ik ben nu klaar met de aarde, ik ga naar de maan!"