

tekst: W. Kerkhof **muziek: W. Kerkhof**

Een keer in de Kuip gezeten, wedstrijd tegen NEC

Om me niet zo te vervelen nam ik een tas met kranten mee

Mijn zoon had weken aangedrongen

Hij wou die Feyenoorders zien.

Maar hij kon daar niet alleen heen, hij was pas tien

Nooit kijk ik naar een samenvatting

En weet ook niets van buitenspel

In zo'n stadion moeten zitten

Leek me nog erger dan de hel

En toch ken ik alle namen, Eddy PG en Kreijermaat

Elke zondag even kijken hoe het met de ranglijst gaat

Ook al heb ik nooit gevoetbald, ook al kom ik dan uit Noord

Toch klopt mijn anti sporthart alleen voor Feyenoord

Mijn kinderen hebben een seizoenkaart

Ik zwaai ze zondags uit, hoop op succes

Ooit gaan zij naar de Coolsingel

Volharden is een wijze les

En toch ken ik alle namen, van Hanegem en Coen Moulijn

Het Legioen doet alles samen, gelukkig zonder mij

Ook al heb ik nooit gevoetbald, ook al kom ik dan uit Noord

Toch klopt mijn anti sporthart alleen voor Feyenoord

Wat ik nog even zeggen moet

Ik weet echt niets van voetbal

Maar ik vind Sparta ook heel goed