

tekst : C. Duynstee - C. Willems - W. Kerkhof -C. Pons, muziek : W. Kerkhof

Mijn hond heet Kees, zij lijkt op een herder
Als ik zeg stop loopt zij maar verder
Ze brengt mijn krantje maar wel verscheurd
De vloerbedekking heeft zij besmeurd
M'n vrouw d'r schoenen, die heeft ze net
Daar heeft ze gisteren haar tanden in gezet
De margarine, de kaas, het vlees
Geen boterham is veilig in de buurt van onze Kees

Kees, Kees zenuwpees

Kees, Kees zenuwpees

Mijn hond heet Kees zij houdt van spelen
Daar vliegt een stoel uiteen in losse onderdelen
Blij als een kind kijkt zij mij aan
En zegt "Nou baas, heb ik dat niet even knap gedaan ?"
Ze springt op schoot, ze kwijlt en meurt
En kijkt onschuldig alsof er niets is gebeurd
Nu eens verstopping, dan weer de "rees"
Niets zo veranderlijk als het darmkanaal van Kees

refr.

Mijn hond heet Kees, zij is graag buiten
En als ze wegloopt, dan kun je naar haar fluiten
Dan vraag ik overal "Zeg heb je Kees gezien ?"
Ja die heeft vast verkering met een reu of tien
En als ik voor 't slapen gaan de vuilnis buiten zet
Dan ligt Kees breeduit ronkend naast mijn vrouw in bed
Ze mag de postbode eens bijten in zijn vlees
Toch is er geen enkele hond zo lief als onze Kees

refr.