

tekst : W. Kerkhof, muziek : W. Kerkhof

Zie je 't allemaal niet zitten, zit je diep in de puree
Staat het water aan je lippen , denk je "ach , het valt niet mee "
Er is toch een wondermiddel krijg gewoon een beetje geld
En je voelt je al wat beter je zal zien dat het je helpt

Geld maakt gelukkig, alles is te koop
Als ergens geld gestrooid wordt, loopt iedereen te hoop
Geld maakt gelukkig , alles is te huur
Vaak valt het geld als water en is niets je meer te duur

Gebogen over huishoudboekjes voor de eindjes aan elkaar
Nog één honderdje heb ik nodig, nog één duizendje per jaar
Dan moet je niet langer tobben er is één ding hier dat telt
Het is steeds hetzelfde liedje : Krijg gewoon een beetje geld !

refr.

En dan is er nog gezondheid, liefde, vriendschap, harmonie
Een rein geweten, wereldvrede, vrijheid, sex, een kind of drie
Maar dat past niet in dit liedje, dat is iets wat hier niet telt
En je hebt er allemaal niks aan zonder een fijn klein beetje geld

refr.