

tekst : W. Kerkhof, muziek : W. Kerkhof - A. van der Graaf

Ik heb van alles geprobeerd
Van Zen tot Yoga, stijve nek
Ik heb zelfs Tibetaans geleerd
Maar nergens was het echt te gek

Maar er is nu een beweging die je waar geeft voor je geld
En waarmee ik dus in zee ging ik lig al maanden uitgeteld
Vind je dit een zinloos leven, ben je totaal uitgeblust
Ga dan maar direct in Dakpan, de Dakpan brengt je weer tot rust

Alle trouwe volgelingen
Zijn eerbiedig, niemand lalt (niemand lalt)
Als ze stilletjes staan wachten
Tot er weer een dakpan valt

Valt de Dakpan op mijn schedel zeg ik aah en verder niets
Want ik ben allang vertrokken, 't is of ik door de kosmos fiets
Wie kan jou die diepte geven, het is voor liefhebbers een must
Wij zijn allen één in Dakpan, de Dakpan brengt je weer tot rust

Bij zo'n ouderwetse woning
Waar de pan wat lossier zit
Wacht men stil op de beloning
Terwijl men mediteert en bidt

Valt de Dakpan op mijn schedel zeg ik aah en verder niets
Want ik ben allang vertrokken 't is of ik door de kosmos fiets
Alles heb ik hem gegeven, ik was totaal uitgeblust
Wij zijn allen één in Dakpan , de Dakpan brengt je weer tot rust