

tekst : W. Kerkhof, muziek :W. Kerkhof

In de verte hoor je mensen praten
De bakfiets aan de kant gelaten
En dan ineens is iedereen op straat
Je hoort al gauw hij heeft weer toegeslagen
Dan hoef je verder niets te vragen
Want hij grijpt een ieder vroeg of laat
En heel lang wordt er nog gesproken
Hoe het slachtoffer moet zijn weggedoken
Van wat de een gehoord heeft wat de ander zei
En de moordenaar, hij staat er zwijgend bij

De moordenaar, hij rijdt je klem
En of je voor je leven rent
Op niets verdacht ineens is hij daar.....
De moordenaar

'T is dinsdagmorgen kwart voor zeven
De mist die is wat weggedreven
Een man alleen loopt haastig naar zijn werk
Dan een klap, een gil, geknars van remmen
Seconden stil het is beklemmend
En dan is het of iedereen het merkt
En heel lang wordt er druk gesproken
Hoe de man nog moet zijn weggedoken
Van wat de een gehoord heeft wat de ander zei
En de moordenaar, hij staat er zwijgend bij

De moordenaar dat is een tram
Een stalen ros van de RTM
Op niets verdacht word je hem gewaar.....
De moordenaar

Het is alweer heel lang geleden
Dat de tram voor 't laatst hier heeft gereden
Ik dacht die is voor altijd van de baan
Maar ergens aan een verre dijk
Daar staan een tiental trams te kijk
Zie ik opeens die moordenaar weer staan
Ik klim erin, daar valt het dak
Zodat ik door de bodem zak
Kijk daar lig ik roerloos op m'n zij
En de moordenaar, hij staat er zwijgend bij

De moordenaar, hij rijdt je klem
En of je voor je leven rent

Op niets verdacht, ineens is hij daar.....
De moordenaar